

DE BURGER-KING

Pieter Hoekstra



Zullen we er wel aan wennen als we in de toekomst geen Koninginnedag meer hebben op 30 april? Verreweg de meeste Nederlanders hebben geen andere herinnering dan 30 april. Nog ongemakkelijker voelt het na bijna 125 jaar enkel koninginnen ineens te moeten praten over koningsdag. Het ligt nog niet soepel in de mond. Met Amalia zal ooit Koninginnedag weer terugkeren en dat vast niet op haar verjaardag op 7 december.

Nog iets anders wat ongemakkelijk voelt is dat ons sinds de abdicatie-toespraak van onze koningin met grote regelmaat de term 'onderdanen' klinkt. Onze koningin zal dat woord vast en zeker nooit in de mond nemen, hooguit als ze op haar eigen benen doelt. Dit geluid klinkt meer vanuit onze democratisch verkozen volksvertegenwoordiging en de regering. Premier Rutte beroept zich graag op zijn grote voorganger Thorbecke. Maar de laatste dwong de toenmalige koning Willem II om zich in één enkele nacht te bekeken van conservatief tot liberaal en de grondwet van Thorbecke's hand te ondertekenen. De Oranjekoningen waren even vergeten dat de Franse revolutie al had plaatsgevonden, waarbij de Fransen 'burgers' waren geworden en Nederland was toen nog een republiek. En wie de geschiedenis een beetje kent, die weet dat Nederland tot onze koninginnen

altijd weinig liefde kende voor vorsten. Sterker, in de hele geschiedenis tot de 19e eeuw waren koningen en keizers bijna allemaal vijandelijke bezetters van het kleine land aan de Noordzee! Duitsers, Spanjaarden, Fransen, Oostenrijkers of Italianen.

Aan het begin van zijn eerste kabinet sprak premier Rutte al over de onderdanen. In de dubbele-paspoortkwesitie van de half Zweedse staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten maakte de premier daar tenminste één fout. Zweden heeft weliswaar een koning, maar geen onderdanen. Wie een Zweeds paspoort heeft is een *medborgare* – een medeburger. En volgens de geldende regels mag zelfs de Zweedse koning zich een medeburger noemen. Misschien was de wens dat de staatssecretaris nu haar medeburgerschap zou opgeven om zo met recht onderdanig te worden.

Mijn suggestie Anno 2013 zou zijn: gun onze nieuwe koning zijn eigen onderdanen en laat hem gerust op eigen benen staan. Hij heeft vier voorbeelden van koninginnen die bij ons volk in brede zin zeer geliefd waren en laat onze volksvertegenwoordigers hem niet in verlegenheid brengen door hem op te zadelen met onderdanen. Ik zoek nog even naar een alternatief voor 'leve de koningin!' Het moet wel hetzelfde aantal lettergrepen hebben. En daarom een voorstel: 'leve de burger-king'.